



Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, maar voor altijd verbonden.

Dula Waegemans

Echtgenote van François Aertsens

geboren te Duffel op 7 maart 1933 en overleden te Antwerpen
in het WZC O.-L.-Vrouw op 25 juli 2021.

Gesterkt door de Ziekenzalving.

U wordt uitgenodigd op de uitvaartliturgie, met opstelling van de
asurne, in de parochiekerk van Sint-Eligius te Antwerpen,
Van Helmontstraat, op **dinsdag 3 augustus 2021 om 11 uur**.

Samenkomst in de kerk.

De asurne zal later een persoonlijke bestemming krijgen.

Tot en met zaterdag 31 juli is er gelegenheid tot groeten in het
rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,
na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie Aertsens - Waegemans
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem

Rouwen om dit heengaan:

François Aertsens,

haar echtgenoot,

Marc Aertsens,

Tim,
Jana,

Linda Aertsens,

Walter en Anne Aertsens - Dorssemont,

Jeroen en Nathalie,
Liesbeth,
Jasper,

Gerda Aertsens,

Kaat en Dietmar,
Sam,
Linne,
Fien,

Leo en Anke Aertsens - Stevens,

Manou,
Arnaud,

haar kinderen en kleinkinderen,

Haar zus, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten,

De families Waegemans en Aertsens.

*Een bijzondere dank aan de huisarts Dr. Jeroen Dondorp en aan het
personeel van het WZC O.-L.-Vrouw voor de goede zorgen.
Ook dank aan Patrick en Linda Geyskens.*