



Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd in ons hart.

Harry Huyskens

echtgenoot van Leen Van Roey

geboren te Oelegem op 21 januari 1949
en overleden te Pulderbos in het WZC Pniël
op 7 februari 2021.

De afscheidsplechtigheid, gevolgd door de bijzetting
van de asurne in het urnenveld van de begraafplaats
van Wijnegem, zal in intieme kring plaatsvinden
op vrijdag 12 februari 2021.

Er is mogelijkheid om de plechtigheid te volgen
via livestream vanaf 10.50 uur via
www.peeraer-wijnegem.be/rouwberichten/harry-huyskens/

Tot en met woensdag 10 februari is er gelegenheid
tot groeten in het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444
te Wijnegem, na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie Huyskens - Van Roey
P/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446B - 2110 Wijnegem

Dit melden u:

Leen Van Roey,

zijn echtgenote,

Jan en Ingeborg Leus - Huyskens,
Nick Leus en vriendin Lynn,
Daan Leus en vriendin Lynn,

Mark en Kathleen Foesier - Huyskens,
Lukas Foesier,
Viktor Foesier,

Luc en Lies Van Caelenberge - Huyskens,
zijn kinderen en kleinkinderen,

Zijn broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen.
Zijn neven en nichten.

De families Huyskens, Van Roey en Van Meegen.

*Een bijzondere dank aan het ganse team van het WZC Pniël,
dokter Kempenaers en dokter Van Roey
voor de goede zorgen.*