



Mijn ma en pa zijn niet meer...

Mijn pa reeds lang, hij overleed vrij jong, geboren op 20 februari 1928 en overleden op 17 november 1993.

Mijn ma is recent overleden, geboren op 23 juli 1927 en overleden op 1 maart 2020.

Zij huwden in 1950 en hadden samen een boeiend en leuk leven. Weliswaar op hun eigenwijze manier en volgens hun doelstellingen.



Het werd een druk, werkzaam, bezorgd leven maar toch met jaarlijkse vakanties -Oostenrijk, Spanje en de Belgische kust genoten hun voorkeur- en 'den bungalow', hun hobby, waar ze met volle teugen van genoten. Voldoende vonden zij. Dus dat was goed.

Mijn pa werd in de 70-er jaren zwaar astmatisch waardoor hij in de invaliditeit terecht kwam en mijn ma is begonnen met voor hem te zorgen, dagelijks. Pa noemde haar zijn Florence Nightingale. Ma was dan ook heel zorgzaam en bang voor de toekomst.

Mettertijd kwamen er meer en meer ziekenhuisopnames, soms weken, soms maanden. In het ziekenhuis is hij dan ook overleden.

Zijn as werd uitgestrooid op de weide van de begraafplaats Rugeveld te Deurne.

Mijn ma was dus plots een jonge weduwe, die het verlies van haar man niet of nauwelijks kon verwerken. Moeilijk heeft kunnen plaats en/of aanvaarden. Wat maakte dat zij steeds meer haar levensvreugde verloor en afgleed in een eigen wereld van aftellen naar een eindpunt, geen optimisme en vooral de zinloosheid van haar eenzame leven zag. Alle goede dingen die haar leven waardevol maakten waren weggevallen. Behalve Colleke en ik dan, haar enige lichtpunten samen met de kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Ze heeft zo lang als mogelijk in haar, of hun, appartement gewoond, maar drie jaar terug, als gevolg van een kwalijke val, is zij eerst opgenomen in het ziekenhuis en is ze nadien in het woon- en zorgcentrum Millegem ingetrokken. Op eigen verzoek en wetende dat dit het laatste station was. Een heel bewuste keuze.

Meermaals heeft ze me gezegd dat ze niet beter kon zijn, af en toe ook wel geklaagd. 'Het zal overall wel iets zijn', zei ze dan en legde zich bij de feiten neer.

De laatste maanden ging ze snel achteruit en vroeg ze herhaaldelijk naar een levenseinde, wat ze nu van moeder natuur gekregen heeft en rustig is ingeslapen.

Haar as werd uitgestrooid op de weide van begraafplaats Rugeveld te Deurne. Weer samen dus.

Ma en pa, dank voor alles,  
Robbie



Verdrietig maar berustend omdat zij er niet meer is en dankbaar om wie zij voor ons was,

## Helena Van Kerckhove

geboren te Antwerpen op 23 juli 1927

weduwe van Jos Lens

De asverstrooiing vond plaats in familiale kring op begraafplaats Rugeveld te Deurne, op zaterdag 7 maart 2020.

Dit melden u

Robbie en Nicole Lens - Gossé

haar kinderen

Jeff en Kim Lens - Van Beylen

Bob en Ilse Lens - Louis

Tom en Margot Lens - Rysheuvels

haar kleinkinderen

Marjan, Hanne\* en Jasper

Zoë en Stan

haar achterkleinkinderen

Een zeer bijzondere dank aan het verplegend en verzorgend team van WZC Millegem te Ranst.

Correspondentieadres:

Familie Lens

P/a Uitvaartzorg Peeraer Turnhoutsebaan 444-446B - 2110 Wijnegem