



De hemel heeft er een ster bij

Luc Deraedt

Echtgenoot van
Rosa Vanwildemeersch

Geboren te Proven op 25 mei 1947
en van ons heengegaan te Malle
in het A.Z. Voorkepen
op 14 september 2021.

Voorzien van de Ziekenzalving.

U wordt uitgenodigd op de afscheidsviering in
de parochiekerk van Onze-Lieve-Vrouw te Wijnegem,
Wommelgemsteenweg 34-36,
op **zaterdag 18 september 2021 om 10 uur.**

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in de ontmoetingsruimte
van voornoemde kerk vanaf 9.40 uur.

Na de uitvaart begeleiden we Luc naar zijn laatste rustplaats,
het urnenveld van de begraafplaats van Wijnegem.

Tot en met donderdag 16 september is er een stil moment
bij Luc mogelijk in het rouwcentrum Peeraer,
Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,
na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:
Familie Deraedt - Vanwildemeersch
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem
digitaal condoleren via www.peeraer-wijnegem.be

Rouwen om dit heengaan:

Rosa Vanwildemeersch,

zijn echtgenote,

Karel en Wendy Deraedt - Bomberen,
Thomas, Fleur en Lena,

Michaël en Veronique Jans - Deraedt,
Marie en Axel,

Gert en Karin Michiels - Deraedt,
Hanne en Louise,

Bart en Annick van Zwol - Deraedt,
Pauline en Mathis,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Daniel † en Josiane † Vermès - Deraedt,
kinderen en kleinkinderen,

André † en Jacqueline † Houvenaghel - Deraedt,
kinderen en kleinkinderen,

Daniel en Eliane Vanwildemeersch - Vandenbussche,
kinderen en kleinkinderen,

Paul en Paula Recour - Vanwildemeersch,
kinderen en kleinkinderen,

Paul en Nelly Vanwildemeersch - Behaeghel,
kinderen en kleinkinderen,

zijn zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten,

De families Deraedt en Top, Vanwildemeersch en Allemeersch.