

*"Laat mijn gebed voor U zijn als wierook,
mijn geheven handen als een avondoffer"*

Psalm 141



Zuster Amelie Biesmans

zuster van Don Bosco

Zij ontving het leven in Heusden op 4 november 1929 en legde het terug in Gods handen op 4 april 2025,
in het 73^{ste} jaar van haar religieuze professie.

Wij willen samen God danken voor haar gegeven leven en nodigen u uit voor de verrijzenisliturgie
op **vrijdag 11 april 2025 om 10.30 uur**
in de Kapel van de zusters van Don Bosco, Kasteellei 77A te Wijnegem.

Aansluitend begeleiden we Zuster Amelie naar haar laatste rustplaats op het kerkhof van Wijnegem.

Een stil moment bij zuster Amelie kan tot en met donderdag 10 april in het funerarium Peeraer te Wijnegem,
Turnhoutsebaan 444, na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83. (*niet op zondag*)

Dit melden u, gelovend in de Verrijzenis

Zr. Hilde Bosmans, provinciale overste van de zusters van Don Bosco
Zr. Carina Aerts en de gemeenschap van Wijnegem

Henri Biesmans †, salesiaan - priester
Mia Biesmans
Jozef Biesmans †, salesiaan - priester

haar broers en zus

De families Biesmans - Lynen.

Veel dank aan Dr. Beirens en allen die zuster Amelie met veel zorg hebben omringd.

Rouwadres:
Zusters van Don Bosco, Kasteellei 77 A, 2110 Wijnegem