

Omringd door de liefde en genegenheid van zijn dierbaren,
is heden van ons heengegaan

Marc Verhaegen

“Marc van den uil”

echtgenoot van Lizzy Bastiaensen

geboren te Herentals op 14 februari 1955
en overleden te Deurne in het AZ Monica
op 16 december 2022.

U wordt uitgenodigd de afscheidsplechtigheid, met gelegenheid
tot groeten van de asurne, bij te wonen in de aula van
het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,
op **woensdag 28 december 2022 om 11 uur**.

Samenkomst aan het rouwcentrum vanaf 10.40 uur.
*(er is parkeergelegenheid achter taverne De Swaen,
parking Wijnegemhof)*

De asurne van Marc zal op een later moment een plaats krijgen
in een voor hem vertrouwde omgeving.

Bloemen noch kransen.

Correspondentieadres:
Familie Verhaegen - Bastiaensen
p/a Uitvaartzorg Peeraer
Turnhoutsebaan 444-446b – 2110 Wijnegem
Online condoleren: www.peeraer-wijnegem.be

Dit melden u:

Lizzy Bastiaensen,

zijn echtgenote,

Pieter en Zahra Verhaegen - Verhoeven,

Dorien en Yves Verhaegen - De Hertogh,
Julie en Kobe,

Jan en An Verhaegen - Van Hoof,

zijn kinderen en kleinkinderen,

Zijn schoonzussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families Verhaegen, Bastiaensen, Verwerft en Van de Weyer.

