



## *Romain Avet*

*13 juni 1931 - 14 januari 2021*

### **Geef me die vleugels**

*Leg mij dan zachtjes  
in de koele aarde,  
nu ik de lengte van de dagen  
niet meer hoef te dragen.  
Dit lichaam is voorbij,  
hoewel nog zwaar van liefde en verlangen.  
Maar licht ook als een korrel zand,  
die meegenomen door de wind  
alle gewicht verliest  
om rust te vinden onder stille sterren.  
Geef me die vleugels.  
Geef me vrij.*

*Maar herinner mij.  
Verberg mijn naam niet  
tussen plooien van verdriet.  
Bewaar hem als een handvest  
of een lied  
dat door je hoofd blijft spelen.  
Zolang ik voort besta  
in tekens en verhalen,  
zolang nog hoor ik bij dit leven.*

*(Kris Gelaude)*

## Romain Avet

weduwnaar van Nora Foulon

geboren te Bellegem op 13 juni 1931  
en overleden te Lier in het H.-Hart ziekenhuis op 14 januari 2021.

De crematie gevolgd door de plechtigheid heeft in intieme kring plaatsgevonden  
op donderdag 21 januari 2021.

We zullen je missen:

Diana, Frank en Chis, Linda en Dirk, Miel, Sofie en Jens, Katrijn, Sara en Tomas, Lise en Bart, Anne en Kevin,  
Eveline, Alexander, Matthias, Thibault, Olivier, Stan, Liv\*, Finn, Jef, Jules.

Correspondentieadres:

Familie Romain Avet  
p/a Uitvaartzorg Peeraer  
Turnhoutsebaan 444-446b - 2110 Wijnegem