



Door mooie herinneringen gesterkt nemen wij afscheid van

# Paula Mertens

echtgenote van François Verheyen

geboren te Antwerpen op 20 september 1931  
en overleden te Brasschaat in de palliatieve eenheid De Mick  
op 21 juli 2021.

De afscheidsplichtigheid in de parochiekerk van  
O.-L.-Vrouw te Oelegem zal in intieme kring plaatshebben  
op **donderdag 29 juli 2021**.

De asurne zal een persoonlijke bestemming krijgen.

Tot en met dinsdag 27 juli is gelegenheid tot groeten in  
het rouwcentrum Peeraer, Turnhoutsebaan 444 te Wijnegem,  
na telefonische afspraak op tel. 03 353 60 83.

Correspondentieadres:  
Familie Verheyen - Mertens  
P/a Uitvaartzorg Peeraer  
Turnhoutsebaan 444-446B - 2110 Wijnegem

Dit melden u:

François Verheyen,

*haar echtgenoot,*

Brigitte en Jacques,  
Dirk en Karin,  
Gert en Sandra,  
Erik en Roniele,

*haar kinderen,*

Dominique en Sven, *Alexia, Romy, Jens,*  
Kim en Tijs, *Ella, Mats, ♥,*

Katrien en Juan, *Hannah,*  
Liesbet en Nico, *Vik, Kasper,*  
Mark en Kirsten,

Filip en Kristina, *Emilie,*  
Nathalie en Pascal, *Charlotte, Arnaud,*

Aïsha,  
Kiran,  
Nesrin,

Vincent,  
Mauro,  
Mayté,

*haar klein- en achterkleinkinderen,*

Magda en Jack, kinderen en kleinkinderen,  
Herman en Ria, kinderen, klein- en achterkleinkinderen,  
Hilda † en Jules †, kinderen en kleinkinderen,

*haar zus, broer, schoonzus en schoonbroer,  
haar neven en nichten,*

De families Mertens en Verheyen.

*Een bijzondere dank aan de thuisverpleegsters Lucy en Nicole  
en het huisartsenteam Den Els voor de goede zorgen.*